

Σεβασμιότητα,
Κυρία Αντιπεριφερειάρχη,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριοι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι,
Κύριοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Ελαφονησιώτες

Οι εορτασμοί της 6ης – 9ης Ιουλίου συμβολίζουν και τιμούν ένα σημαντικό θρησκευτικό **αλλά και ταυτόχρονα** ιστορικό γεγονός για την Ελαφόνησο.

Θρησκευτικό λόγω της επετείου των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, του πολιούχου και προστάτη του Νησιού μας καθώς επίσης
Ιστορικό λόγω της συνένωσής μας με τη Μητέρα Ελλάδα.

Αγαπημένοι μου φίλοι,

Μαζευτήκαμε όλοι σήμερα εδώ στο όμορφο νησί μας για να το τιμήσουμε και να το χαρούμε.

Όχι απλώς ως ένα όμορφο νησί αλλά ως Ελλάδα, όπως κάποτε δεν ήταν και κάποιοι πιθανώς έως και σήμερα δεν θέλουν να είναι.

Επελέγη η 6η Ιουλίου με Προεδρικό Διάταγμα το 2003 και γιορτάζεται σήμερα μαζί με τα εγκαίνια του Ναού μας.

Βέβαια πρέπει να σας πω ότι, στο μεσοδιάστημα, προέκυψαν σοβαρά επιστημονικά και ιστορικά στοιχεία που δείχνουν ότι ενδέχεται η μέχρι τώρα παραδεκτή ημερομηνία ενσωμάτωσης της Ελαφονήσου να μην είναι απολύτως ακριβής.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος μας από σεβασμό στην ιστορική αλήθεια **θα πράξει τα δέοντα** προκειμένου να αποκατασταθεί και διασαφηνισθεί η ημερολογιακή συνέπεια της γιορτής αυτής.

Οι ημερομηνίες όμως στις μέρες μας δεν έχουν σημασία.

Σημασία έχει ότι σήμερα πατάμε **Ελλάδα**.

Σημασία έχει ότι σήμερα πατάμε **Ορθόδοξη Ελλάδα**.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλουμε πολλά στον οπλαρχηγό Γρηγοράκη και τα παλληκάρια του, μεταξύ των οποίων και ο πρόγονός μου Λιαράκος, που με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης εποίκησαν από το 1837 την Ελαφόνησο κυριολεκτικά μέσα στα δόντια των Άγγλων που την κατείχαν τότε ως μέρος της Ιόνιας Πολιτείας.

Αυτό όχι χωρίς κόστος, γιατί οι Άγγλοι το 1850 έφτασαν να αποκλείσουν και να βομβαρδίσουν τον Πειραιά ως αντίποινα για την απόπειρα αυτή.
Εν τέλει κατάφεραν οι πρόγονοί μας και το νησί μας ενσωματώθηκε με τη Μητέρα Πατρίδα όπως και ολόκληρη η Ιόνιος Πολιτεία.

Οι Ελαφονησιώτες είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας.
Είμαστε αισιόδοξοι, ψύχραιμοι και συνενωμένοι.

Έτσι θα ξεπεράσουμε και τη σημερινή κρίση, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Όλοι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά
έτσι ώστε ο Τόπος μας, ο Λαός μας και η Πατρίδα μας να ξαναμπει στον παγκόσμιο χάρτη με την εικόνα που της αξίζει, με το προφίλ που της αρμόζει.

Σύμμαχοι μας το Χώμα, ο Ήλιος και η Θάλασσα
Προστάτες μας οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και
Συνοδηγός μας η ακλόνητη πίστη μας στην Προσπάθεια και τη Νίκη.

Ζήτω η Ελαφώνησος.

Ζήτω η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ θερμά που παρευρίσκεστε σε αυτή τη συμβολική γιορτή.